

Hammarby Hockey är tillbaka!



Det scenariot kändes mycket avlägset 2008 när "gamla" Hammarby Hockey gick i konkurs. Men ur spillrorna växte Bajen Fans Hockey fram och startade om från svensk hockey's absolut lägsta nivå. Efter ett antal olika seriesegrar och uppflyttningar, så är Hammarby Hockey idag en stolt deltagare i division 1. Med tanke på Hammarby IF:s långa och framgångsrika historia i svensk hockey vore allt annat ett idrottsligt dråpslag.



Janne Lindberg

*Hammarbys
främste målskytt
genom tiderna*

Här kommer lite hockeyhistoria ur ett Hammarbyperspektiv:

Vi grundade Svenska Ishockeyförbundet!

Vår hockeyförening är en av Sveriges mest traditionstunga. Den första matchen spelades på Stadion senvintern 1921 mot södergänget IF Linnéa. Då var ishockeyn en helt ny sport i Sverige. Hur gick det då i denna första match för Bajen? Seger med 7-3 inför 1000 entusiastiska åskådare. Redan året därpå, 1922, spelade Hammarby i svensk hockey's första SM-final - förlust mot IK Göta.

Den 17 november 1922 grundade Hammarby IF Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med AIK, IK Göta, Mariebergs IK, Nacka SK, IF Linnéa och Stockholms Fotbollsdomarklubb (!).

En liten anekdot om detta. När jag tidigt 80-tal jobbade som tränare i Bajens A-lag hade jag som arbetsuppgift att fylla i Svenska Ishockeyförbundets anmälningsblankett för A-lagets seriespel. Förutom att fylla i föreningens adress, organisationsnummer, styrelsens utseende, namn på lagledare och tränare och namn på hemmarink, så skulle även en uppgift om när Hammarby IF blev medlem i Svenska Ishockeyförbundet fyllas i. Då sa vår ordförande Sivert Svärting (legendar som fortfarande ser A-lagets matcher från läktarplats) till mig att skriva - "Vi grundade Ishockeyförbundet"! Typiskt skön Bajeninställning.

Kanalplan - den första riktiga hemmabanen

1927 invigdes Hammarbys egna hemmabana på Kanalplan, vilket är klassisk södermark i slutet av Södermannagatans södra sträckning.



Rinken mätte 55 x 25 meter, vilket är ungefär samma mått som en klassisk kanadensisk rink. Inte så konstigt kanske att Bajens hockeygång under 30- och 40-talet kallades för Söders canadensare. I det ca hundraåriga klubbhuset på Kanalplan har många framgångsrika Bajare i många sporter haft ett andra hem. Det starkaste minnet hos många av dem (oss) är Asta Jernspets café i klubbhuset. Där har många korvar och många glas varm saft serverats med kärlek av Asta och Nora. För övrigt så har vi precis fått ett krypin i det gamla huset att använda som kansli.

Nästa "klubbstuga" som betytt mycket för hockeyfamiljen i Bajen var hockeyfiket på Hovet. Närmare bestämt i spelargången där ismaskinen står parkerad. Där serverade Gunvor Malm - ja, Hasse Malms mamma -, (Hasse Malm = legendarisk spelare och ordförande idag) både mat och fika. Gunvor och Daggan drev på 70- och 80-talet Sveriges trevligaste hockeyfik. Där samlades allt hockeyfolk av rang i Stockholm. Alla Hammarbyare hade en egen gräddfil i kön med specialpriser på allt.

Att idag inte ha en riktig hemvist för vår hockeyförening känns tungt. Tänk att kunna samla all verksamhet under samma tak och dessutom ha ett eget hockeyfik och en egen klubblokal. Detta är förmodligen vår viktigaste fråga att lösa för framtiden.

8 SM-guld

Sveriges första inomhushall för ishockey invigdes 1931 i Lindarängen (vid Frihamnen). Där vann Hammarby sitt första SM-guld i hockey våren 1932. Totalt har Hammarby vunnit 8 SM-guld, varav det senaste 1951. Under 30- och 40-talen var Hammarby en gigant i svensk ishockey. Några legendariska spelare i Bamsingarna under storhetstiden var: "Svenne Berka", "Stickan" Andersson, "Plutten" Andersson, "Hogge" Nurmela, Kurre "Kjellis" och "Mackan" Pettersson. Ska jag

nämna några andra kända namn ur senare årskullar väljer jag: "Råttan" Edberg, Pelle Lindbergh och Janne Lindberg (HIF:s främste målskytt genom tiderna). Stommen i det svenska landslaget i ishockey kom givetvis under denna period från Bajen.

En tradition av gedigen ungdomsverksamhet

När Hammarby hade sina största framgångar på 30- och 40-talen bestod de SM-vinnande årgångarna mest av spelare från kvarteren kring Södermannagatan och från Sofia Folk-skola. Redan då skapades en djup tradition av egenfostrade spelare med stark klubbkänsla. Det är en tradition som vi inom Hammarby IF alltid varit stolta över. Många är och har varit de spelare som genomgått och fått sin hockeyutbildning i den grönvita tröjan.

Lite kuriosita: på 20-talet spelade Bajen i svart och gulrandiga tröjor. Att utveckla, utbilda och fostra unga spelare har alltid varit en del av Hammarbys varumärke. Förvaltandet av detta viktiga arv inom ungdomsutbildning leds numera av Anna och Benny Rönnelöw. Några välkända och skickliga företrädare till dessa bägge är: Curre Lindström, Leffe Boork och Tomas Storm.

Än går det vågor på Hammarby sjööööööööö..!

GO BAJEN GO!



Tommy Boustedt
Ordförande i Sportgruppen
Hammarby Hockey

Foto: Benjamin Thorén

